



M.A. de Crombrugge abdis 1766-1812

In 2016 verlieten de Mariazusters van Franciscus de Roosenbergabdij III in Waasmunster. Door hun geslonken aantal en om leeftijdsredenen was het onmogelijk geworden het abdijleven verder te zetten. Er was ook een waardevol museum in de abdij met voorwerpen uit Roosenberg I en II. Nu zal dat museum een plaats krijgen in de O.L.V.-kerk in het centrum van Waasmunster. De geschiedenis van de abdij en van de kerk, die samen aan de oorsprong liggen van de gemeente Waasmunster en de christianisering van het Waasland, zijn nauw verbonden.

Het project kan rekenen op de goedkeuring van het Bisdom Gent, de Mariazusters van Franciscus en Erfgoedcel Waasland. Maar er zijn ook financiële middelen nodig en hiervoor worden sponsors gezocht.

De Koning Boudewijnstichting stelde voor het **Roosenberg Museum – OLV Waasmunster** een projectrekening open.

Voor een gift op rekeningnr. **BE10 0000 0000 0404** met gestructureerde mededeling **623/3653/30001** van tenminste € 40 ontvangt u een fiscaal attest. De verzamelde fondsen worden integraal aan dit project besteed.

*Met dank en vriendelijke groeten vanwege de werkgroep:  
Willy Brône, projectleider – Zuster Trees, overste Mariazusters van Franciscus  
Patrick Loosveldt, penningmeester – Joris Tas, voorzitter Kerkraad*



Gravure van Roosenbergabdij I uit Flandria Illustrata van Sanderus (gedrukt 1641-1644)