



De Vrienden van de Rosenbergabdij, NEOS,
het Davidsfonds en de Lucasvereniging nodigen u uit
op een boeiende lezing.

Lezing door Bénédicte Lemmelijn over haar boek 'Mindful geluk'



**WOENSDAG 1 APRIL 2020 OM 19U30 IN DE ROOSENBERGABDIJ,
OUDEHEERWEG-HEIDE 3, WAASMUNSTER**

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is gewoon hoogleraar Oud Testament in de onderzoekseenheid Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven (België). Ze leidt er het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek en was er van 2014-2019 tevens vicedecaan Internationalisering.

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat 'echt telt', naar 'geluk', naar 'zingeving' en naar 'wijsheid'.

In haar boek 'Mindful geluk' gaat B. Lemmelijn op zoek naar de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze zoektocht. Zij koppelt deze aan de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het boek Wijsheid van Sirach.

Inschrijving verplicht via e-mail aan filip.jonckheere@pandora.be
vóór 29 maart 2020.

Inkom (betaling op voorhand): € 8,00 - € 5,00 voor de leden van de
organiserende verenigingen

Na de lezing bent u welkom voor een drankje.

Met de
steun van

