

## DE ABDIJ ROOSENBURG

De abdij Roosenberg te Waasmunster is een bijzondere plaats. Getuige van trouw aan traditie en vernieuwing.

De abdij biedt ruimte aan een kleine gemeenschap religieuze vrouwen die samen een contemplatief leven leiden binnen de congregatie van de Mariazusters van Franciscus.

Vanuit het gebed wil de gemeenschap een onmisbare bijdrage leveren aan mensen in deze tijd. Daarnaast kunnen gasten in deze oase van rust en stilte, midden een prachtige natuur, proeven van deze plek en zelf tot rust komen door bezinning, stilte, geloofsverdieping en meditatie.

## RELIGIEUS LEVEN VANDAAG

Met een open geest is de abdij Roosenberg op zoek naar nieuwe vormen van religieus en interreligieus samenleven.

Onze traditie is gebouwd op drie pijlers:

- ♦ Samenleven in gemeenschap
- ♦ Stilte en gebed
- ♦ Gastvrijheid

## SPIRITUALITEIT

In de abdij van Roosenberg willen wij op de eerste plaats leven als mensen, zusters (en broeders) van elkaar. Ons leven als mens en christen wordt geïnspireerd door twee grote figuren: Franciscus en Maria.

## ONTMOETING

In het spoor van Franciscus en trouw aan onze eigen spiritualiteit van de ontmoeting staan we open voor een interculturele en interreligieuze dialoog die vertrekt vanuit reële ontmoetingen.

## ARCHITECTUUR

Het abdijgebouw werd in 1975 gebouwd naar een concept van de benedictijn-architect Hans Van der Laan uit het Nederlandse Vaals.

De expressieve architectuur die op mathematische basis werd gecomponeerd, is gekenmerkt door vormzuiverheid, gezochte eenvoud en een ritmische ruimtelijke ordening die een aangrijpende schoonheid en rust laten ervaren. De esthetische beleving van ruimte en vorm staat ook sterk in relatie met het subtiele samenspel van 'binnen' en 'buiten' en 'open' en 'gesloten'.

Deze tijdloze moderne architectuur vormt een zeldzaam en gaaf voorbeeld van een hedendaags Gesamtkunstwerk. Ook de door Hans van der Laan ontworpen kunstzinnige interieuruitrusting en aanpalende tuinen versterken de harmonie en ruimtelijke samenhang.

Dom Hans van der Laan (1904-1991) neemt in de religieuze architectuur van de 20ste eeuw een voorname plaats in. Met slechts vier gebouwen in Nederland, België en Zweden is hij één van de uitzonderlijke architecten die een fundamentele bijdrage leverden aan de kerkbouw.



## DAKWERKEN

Een volledige renovatie van de dakbekleding van de abdij dringt zich op.

De werken worden uitgevoerd over een periode van vijf jaar waarvan het einde wordt voorzien in 2016. Zo kan de abdij genieten van een subsidie van max. 40 % van de kostprijs die op 150.000 euro in totaal wordt geschat.

## OPROEP

Na een aantal spontane initiatieven zoals drie lenteconcerten van de Rotaryclub van St.Niklaas en een bloemententoonstelling van Daniël Ost zetten wij nu de zoektocht naar financiële middelen verder met de hulp van de Koning Boudewijnstichting.

**U kan ons steunen via  
de Koning Boudewijn Stichting  
op rekeningnr. IBAN BE10 0000 0000 0404  
BIC: BPOTBEB1  
met vermelding \*\*\*128/2585/00075\*\*\***

Voor bijdragen vanaf 40 EUR  
ontvangt u een fiscaal attest  
van de Koning Boudewijnstichting  
**(art. 104 WIB)**



## GEBEDSTIJDEN

	weekdagen	zondagen
Morgengebed	6.30 u	7.00 u
Eucharistie	10.00 u	9.00 u
Middagebed	14.00 u	14.00 u
Avondgebed	17.00 u	17.00 u
Dagsluiting	20.45 u	20.45 u

Aanbidding: donderdag 14.30-15.30u

## BEZINNING

- Elk verblijf, individueel of in groep, dient vooraf telefonisch gereserveerd te worden. Logies tot 24 personen.
- Faciliteiten: conferentiezaal, leeszaal en eetzaal tot 40 personen.
- Natuur- en wandelgebied.

## DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Raadpleeg onze website voor de data van onze doorlopende activiteiten:

- Leerhuis
- Biddende klanken
- Christelijke meditatie
- Franciscus: een nieuwe kennismaking
- Eckhart leesgroepen

## ARCHITECTUUR & MUSEUM

Rondleiding in het gebouw en museum kan op zondag van 14.30u tot 16.30u (februari-oktober; niet op hoogdagen) of op aanvraag.



## CONTACT

Abdij Roosenberg  
Oudeheerweg-Heide 3  
9250 Waasmunster  
Tel. 03/772 33 92  
info@abdij-roosenberg.be  
[www.abdij-roosenberg.be](http://www.abdij-roosenberg.be)



## GESCHIEDENIS

- 1237: oprichting gemeenschap van Victorinnen (Reguliere Kanunnikessen van Sint-Victor) met de regel van de heilige Augustinus.
- 1258: officiële bevestiging van de stichting door paus Alexander IV.
- 1797: de zusters worden verdreven naar aanleiding van de Franse revolutie.
- 1830: Johanna Van Doorslaer van ten Rijen spoort de overgebleven zusters op om samen de abdij te herstellen. De abdij kan weer bloeien.
- 1970: de abdij raakt in een nieuwe crisis. Door een gebrek aan roepingen gaat men over tot een fusie van de abdij met de congregatie van Mariazusters van Franciscus.
- 6 augustus 1975: het gloednieuwe gebouwencomplex is klaar voor de doorstart van Roosenberg III.
- Sinds 2009 trachten de zusters zich opnieuw te heroriënteren en hun spiritualiteit te herdefiniëren, met een stijgende aandacht en betrokkenheid bij een jongere generatie tot gevolg.
- Ook is een vereniging 'Vrienden van de Roosenbergabdij', die ca. 80 leden telt, opgericht.

# ABDIJ ROOSENBERG



## ZOekt steun

**IN SAMENWERKING MET DE  
KONING BOUDEWIJN STICHTING**