

## Beginselverklaring Vrienden van de Roosenbergabdij.

### Achtergrond

In de afgelopen decennia is in onze samenleving de religieuze dimensie en de beleving ervan zichtbaar achteruit gegaan. Het geloof is in een crisis beland en soms ontstaat een spanningsveld met wetenschap, cultuur en economische suprematie. De nood aan God is schijnbaar afgenomen omdat de mens minder bevreesd hoefde te zijn voor materiële noden zoals armoede, economische onzekerheid, ziektes e.d.

De welvaartsgroei en de daarmee gepaard gaande bevrijdingsdrang in de 2<sup>o</sup> helft van de 20<sup>o</sup> eeuw heeft meegebracht dat de mens zich zo vrij en onafhankelijk mogelijk wil gedragen. Velen ervaren daarom religie niet meer als noodzakelijk en sommigen zelfs als onwenselijk. En toch is het individueel geluksgevoel niet in dezelfde mate geëvolueerd. Hoewel aan materiële noden meer en meer verholpen wordt blijven de fundamentele vragen naar zingeving actueler dan ooit. De huidige welvaart verhuult inderdaad veel innerlijke schraalheid en geestelijke armoede.

Als de implosie van het Christendom als een beschavingsbreuk kan worden aanzien, dan bieden noch het atheïstisch humanisme, noch het pure materialisme of het onverschillige nihilisme een afdoend antwoord op fundamentele vragen. Deze houden niet alleen verband met levensbeschouwing maar hangen ook samen met de problemen van onze tijd: het teloor gaan en/of wijzigen van maatschappelijke waarden en normen en de diversiteit aan culturele invloeden.

Om een beter antwoord te vinden op existentiële vragen is de kennis van het verleden belangrijk. De Abdij van Roosenberg in Waasmunster heeft een rijke geschiedenis en cultuur, die meer dan zeven eeuwen overspant. Haar geestelijk erfgoed is niet enkel gegrondvest op een religieuze gemeenschap maar evenzeer op een traditie van verbondenheid met het maatschappelijke en culturele leven buiten de Abdij.

De leden van de Vriendenkring zijn overtuigd dat elke generatie zich dient in te spannen om de toekomst te helpen opbouwen vanuit het verleden. Zonder toe te geven aan pragmatisch relativisme willen ze proberen de tekenen van de tijd beter te verstaan, met inachtnaam van een actuele inpassing van de godsdienstbeleving in de maatschappelijke en culturele context van de 21<sup>o</sup> eeuw.

Zij zijn ervan overtuigd dat het christelijk geloof in zijn boodschap en beleving verzoenbaar is met de wetenschappelijke en maatschappelijke evolutie, evenwel in een verantwoorde hiërarchische conjunctie.

### Doelstellingen

Het opzet van de "Vrienden van de Roosenbergabdij" kan als volgt worden omschreven:

-antwoorden pogen te vinden op existentiële vragen door een intensere kennismaking met de diverse aspecten van de Abdij zoals haar culturele uitstraling, haar geschiedenis, haar huidige architecturale vormgeving, enz.

-zich onbaatzuchtig ten dienste te stellen, individueel of in groep, van de Abdij en haar activiteiten, zonder zich evenwel in te laten met de interne zaken van de Abdij,

-initiatieven nemen of stimuleren om de aard en betekenis van de Abdij in al haar facetten te helpen uitdragen naar een breder publiek, in de overtuiging dat de Abdij een rol zal spelen als bijzondere plaats van gebed en ontmoeting, en van geloof en hoop.